

Epilog Gaard & Maage 40 år

De allerstørste af de store kunne d.19. juni 2004 fejre deres 40 års fødselsdag i øsende regnvejr, - et faktum som senere skulle vise sig at blive skæbnesvangert for nogle af deltagerne.

Det sædvanlige menageri af lidt for farverige typer, bl.a. fra Skørping i Øvre Jylland, fra Mhææby på Bornholm, fra Amager og fra Frankfurt, var mødt frem for at fejre dagen sammen med gode Københavnerne!

Drengene mødtes på Sonnerupvej i det mondæne Brønshøj og efter en formiddags øl ledsaget af chokoladeboller, begav selskabet sig af sted mod Nordsjælland. Der var mange trivielle gætterier på hvad dagen ville bringe, men ansigterne blev særdeles lange da menageriet rullede ind på en gårdsplads, hvor der stod en type, som man senest havde set i halvfjerdserne, - men joooo.. den var god nok, - der stod såmænd CARL-MAR MØLLER! Klar til at "behandle" gæsterne de næste 4-5 timer. Billeder og film taler for sig selv!

Trods de i den tilsendte indbydelse så UDFØRLIGE instrukser ang. påklædning og enkeltmandsudrustning mødte både Heinz og Kunstneren frem i en mundering, som nærmest lagde op til en hyggelig familiedag på en fashionabel cafe,...besynderligt uerfarent, og senere også skæbnesvangert for Kunstneren, som dårligt stod dagen igennem, samt for Heinz' tøj som vi ikke siden har set!

Som dagen udviklede sig og som aktiviteternes farlighed accelererede, kunne man se enkelte tænderklaprende skikkelser fra de tyndes parade: Kun tykmaverne klarede sig i logisk figur fint igennem dagen.

Efter det mindeværdige Jackass arrangement under CARL-MAR's kyndige vejledning, vendte det udmattede selskab atter tilbage til Det Mondæne Brønshøj, hvor grillerne blev tændt og bøfferne fra Den Lille Gode Slagter blev fortæret. Aftenen kulminerede da Cuhaba cigarerne blev tændt ledsaget af Havanna Club rom. Vi afsluttede dagen på Søpavillionen, en danserrestaurant, som har potentiale til at blive legendarisk. Herfra blev selskabet under påvirkning af bl.a. den enkeltes resignerende erkendelse af morgendagens realistiske komme, decimeret til et nulpunkt. Der var dog ikke nogen, der i deres exit følte det nødvendigt at sige godnat og tak for en hyggelig dag/aften. Der blev med vanlig selvfølgelighed kørt den stille udfasnings taktik!

Vi ser frem mod de kommende 40 års arrangementer!

Den Legendariske Konceptmager
Juni 2004