

Epilog DJF 1999

Af Maage.

Efter den uundgæelige reparationsdouche søndag middag stod det med alt tydelighed klart, at deltagere i Den Julefrokost 1999 havde haft en både munter og også aldeles aktiv aften i Det Mondæne Brønshøj. Cigarlugten hang endnu tykt i stuerne, og jeg var glad for, at min søde kone stadig var hos sine forældre i Jylland. Jeg tændte for radioen for at høre, hvad man var gået glip af i det seneste 1½ døgn tid, - ubehageligt, volumen knappen var efterladt på højeste styrke og det var ikke lige det, som jeg havde behov for.

En autentisk besigtigelse af området gjorde mig meget træt! Ikke meget var som jeg huskede det; møblelementet stod underligt og det så næsten ud som om nogen havde kastet med chokoladekarameller, som hensynsfuldt dog stadig var i indpakningen.

Flashbacks fra den foregående dag/aften meldte sig: Der var PH-lampen som drengene legede karrusel med, andestegen som kærligt cirkulerede alt for mange gange, bobkørerne som blev brugt til andet end at spille bob med!joe drengene havde rigtigt muntret sig.

Efter en realistisk vurdering lå det klart, at ikke alt kunne nå at blive som det var inden hustruen kom hjem fra Jylland, trods mit gode håndelag. Så jeg satte mine decimerede resurser ind der, hvor jeg vurderede at hendes søde smil ville være mest stramt. Desværre opdagede jeg aldrig de kunstnerisk placerede cigaretskodder i hendes potteplanter, - men det gjorde hun(!), hvilket havde den positive effekt, at jeg fik lejlighed til at stille Den_Gaaaaard, Svante og Niels i rigtig dårligt lys.

Som søndagen skred frem blev nødvendigheden af, at jeg havde taget fri mandag og tirsdag efter Den Julefrokost helt logisk. I en resignerende erkendelse af virkelighedens dårskab, accepterede jeg kroppens tilstand, og efter lidt oprydning og en gulvvask fandt jeg vej til den trygge sofas omklamrende puder. Onsdag var jeg atter tilbage på jobbet, - mærket, men ved godt mod!