



## DJF 2006

Melodi: Jeg er ikke som de andre

Vi er ikke som de andre,  
vi er noget for os selv.  
Til Damhuskroen vi ofte vandrer,  
til familien vi si'r farvel.

Vi er D-J-Fs raske svende,  
derfor vi til frokost gå.  
På fjogefjæs er vi til at kende,  
af vor slags er der kun så få.

Vi er ikke som de andre,  
vi er noget for os selv.  
Til Damhuskroen vi ofte vandrer,  
til familien vi si'r farvel.

Vi nu Julen fejrer sammen,  
denne hyggelige stund.  
Som fortsat for os vil danne rammen,  
lad os skylle vor tørre mund.

Vi er ikke som de andre,  
vi er noget for os selv.  
Til Damhuskroen vi ofte vandrer,  
til familien vi si'r farvel.

Vi i byen natten slutter,  
hver mand hjem taxa kører.  
Andre stadig ser på tutter,  
la' sin hånd om røven fører.

Vi er ikke som de andre,  
vi er noget for os selv.  
Til Damhuskroen vi ofte vandrer,  
til familien vi si'r farvel.

Konen ligger i sin køje,  
hendes vindue står på klem.  
Da pluds'lig hører hun nogle støj,  
er det ham er han kommet hjem.





Vi er ikke som de andre,  
vi er noget for os selv.  
Til Damhuskroen vi ofte vandrer,  
til familien vi si'r farvel.

Konen længselsfuldt har ventet,  
putter sig til manden ind.  
Hun netop har sin chemise hentet,  
nu ønsker pikken i sig ind.

Vi er ikke som de andre,  
vi er noget for os selv.  
Til Damhuskroen vi ofte vandrer,  
til familien vi si'r farvel.

Dette ænser ham nu næppe,  
søvnen har ham i sin magt.  
Han drømmer under sit sengetæppe,  
om de minder der bli'r ham bragt.

Vi er ikke som de andre,  
vi er noget for os selv.  
Til Damhuskroen vi ofte vandrer,  
til familien vi si'r farvel.



Bonus sangen.

Daaaaa ingen pik så stor som min,  
den er et rigtigt hængesvin.  
Nosser har jeg også to,  
så store som en sko.  
Huu haaajj og hiv og sving ,  
den kan gøre sjove ting.  
Huuu haaajj og iihh,  
hvor det går, op imellem damelår.  
Din er stor men min er størst,  
nu dør jeg snart af tørst SKÅL!

--Gaard

