

DJF 2007

Det er med stor fornøjelse og en smule lettelse at vi kan skrive denne epilog over seneste DJF som udfoldede sig lørdag den 8. december det herrens år 2007, primært i Værdiløse, Nord for Nordvest.

Det store tab for dagen var ubetinget at Franko var blevet syg og måtte melde afbud. Vi savnede Franko, og det blev naturligvis ikke helt det samme uden, men vi klarede os alligevel igennem både event, mad og Dammeren, og blev rigeligt berusede endog.

Vi mødtes på Elsevej til en snack, en enkelt øl og opsætning af racerbane, inden afgang kl 15 til skytteforeningen i Downtown Værløse. Her blev vi mødt af Martin og hans fire assisterende cowboys, som skulle sikre at vi ikke sloges om våbenene og ikke ramte hinanden unødigt.

Alle overlevede skydning med cal.22 riffel, cal.22 pistol, 9mm pistol og [Magnum?] Revolver, og ingen skød sig i foden, hvilket vidner om en fantastisk koncentration og lave procenter i blodet.

Det var godt at Maage vandt skydningen samlet, så vi ikke skulle høre på alle de undskyldninger - men det var også fortjent, selvom han blev godt udfordret og slået i flere dicipliner. [Her skal vinderne af de enkelte dicipliner nævnes - ingen skal hænges ud, men vi kan vise nogle billeder]. De detaljerede resultater kan ses på [Link til resultaterne]

Vel returneret til Elsevej, begyndte forberedelserne af første ombæring, og trods køkkenets størrelse, kom det hele på bordet uden for store konflikter. Herefter fulgte de øvrige tre velnærede ombæring, som endte med Risalamande hvor [Kunstneren] fik den ombejlede mandelgave i form af en flot lommelærke; samt en omgang ultra gammel ost.

Under ombæring et[,....to, tre, efter ombæring tre... kommentarer om indslag].

Generelt holdt kvaliteten af retterne et meget højt niveau, og det er vores klare indtryk at alle blev godt mætte ;-)

Især skal fremhæves frikadellerne for ...

Anden leveret af gæstespilleren, skal også nævnes for kreativitet og gode smag, der muligvis på det fremskredne tidspunkt ikke blev nydt til fulde af alle.

Efter endnu en rygepause udenfor ovepå ombæringerne fik vi lidt kaffe, chokolade og ildvand. Kl ca [23:30] vi fat i en bus som kørte os til Dammeren. Nok ikke den korteste vej, men vi kom godt frem.

Som en 4-årig der ikke vil give slip på sin bamse, holdt Maage tæt kontakt til sin lækre racerbane gennem hele aftenen, og tog den endda med på Dammeren i favnen. Hvad den i al verden skulle med på Dammeren for, står hen i det uvisse, men det går over i historien....[???

Werner holdt igen på snapserne denne gang, og holdt ud til den bitre ende - der var helt klart noget der skulle bevises - og det blev det så sandeligt.

Der er ikke fundet væsentlige madrester udover noget blodpølse i vante-kurven, som efter et par uger mindede mere om fækalier i udseende og lugt. Og inklusive risalamanden på væggene og den traditionelle ost i lommerne, var det "alt i alt en aften som forventet"; som vagthavende også siger Nytårsdag fra Station 2.

De resterende efterladte ostestykker blev af generelle helbredshensyn gemt i beskyttende forseglede plastic-containerer umiddelbart efter 4 ombæring, hvor de i løbet af de efterfølgende 48 timer i bedste Alien-stil prøvede at udbryde og generere et Kina-syndrom. Plastic beholderne var naturligvis kasserbare herefter, og dette forhold bevidner at osten var i prima kvalitet af "den gamle skole".