

Den Julefrokost 2007

Ærede DJF-logebrødre

Nu i denne kolde tid nærmer Den Julefrokost sig hastigt, og vi kan hermed forberede os på årets højdepunkt.

I år tager vi chancen og begiver os ud af Staden til det borgerlige Værdiløse, hvor tvangsægteskaber og rødvinståger dominerer efter Brixtofte æraen i nabobyen Farum.

Vi mødes i Sven's residens kl. **13:30**, hvor mad og drikke som vanligt afsættes.

Residensen ligger på **Elsevej, 3500 Værløse**.

På matriklen nydes en snack og evt. indtages "en enkelt", inden vi kl. 14 begiver os gående mod downtown.

I skytteforeningen bag Værløsehallerne gennemføres dagens aktivitet; skydning med diverse håndvåben på 15m bane. Der vil her være mulighed for at nyde pilsnersk øl, når man "decideret" har afsluttet sin skydning.

Bemærk i øvrigt! Hvis en instruktør oplever at en DJF'er er det mindste påvirket af alkohol, vil skytten være ideel til at løbe zig-zag, og vil komme til at hente skiver resten af tiden. Alkohol øger nok heller ikke chancerne for at ramme andre end Gaard i foden, men vi ved jo, at nogen personager altid ryster indtil den første genstand er konsumeret.

Dem der overlever forventer at være retur kl. 17 og forberede sig til første ombæring.

Efter fire historiske ombæring, fantastiske taler, sange og digte, nydes en spand sved og de traditionelle gourmet chokolader sydfra.

Hvis der er tid og interesse, kan vi her evt. gennemføre en bordfodboldturnering, inden vi forlader residensen til fordel for den kolde nat og turen til et andet, og forhåbentligt mere støjfyldt, etablissement.

Vær opmærksom på, at området er et af de koldeste steder på Sjælland, så øllet skulle sagtens kunne holde sig frisk udenfor. Men lange underhyldere er ikke at foragte i denne lille forstad, derude hvor der ikke engang er lys på motorvejen.

Med forventning om endnu en fremragende DJF, ser vi frem til alle mand og deres julegodter.



Med venligste pilsner og glædelig Jul
Konceptmager le Svante & Vært le Sven



Rev.6-WEB