

DJF09 epilog

Forventningerne var i år skruet ekstra meget i vejret – det var jo 'Den 25 års Julefrokost'. Arrangement detaljer med valg af gæstespiller og aktiviteter var i år delvist skjult og det affødte den forventede reaktion fra visse, så som planlægning af hærværk med iværksættelse af bygning af en sky-katapult og opfordring til boykot af visse indslag. Men, da dagen oprandt, var de allerfleste gået i deres gode jeg.

De fleste mødte frem før tid, hvilket blev behørigt belønnet med en snebajer. Det var dejligt at se jer alle ankomme i solskinnet. De udsøgte retter blev stillet til køl og med læring fra tidligere blev kontant opkrævning af arrangement gebyr afviklet under uhørt afdæmpede forhold. Vi fik desværre ikke besøg af Silden – han mødte imidlertid op næste dag i håbet om at der stadig var udskænkning.

Alle på nær Sven som lige skulle stege en flæskesteg, dække bord og omkonfigurere undertegnede's audio-visionelle-kompleks, kom flot af sted til tiden kl.12.30. De herrer Maage og Fabel havde tidligt meldt fra til første aktivitet. Jeg må indrømme at jeg på et tidspunkt var bange for at vi havde endt med at jeg skulle arrangere et spil floorball mod en lokale pensionistforening – men Niller, Svin, Werner, Anden og undertegnede stillede heldigvis op til et løb. Undervejs var der indlagt styrketræning – det var dog ynkeligt at opleve hvor svage stort set alle var. Indrømmer at en bedre planlægning af dette indslag muligt kunne have rettet det lidt op.

Efter at Brønshøj kirkevej-bakken var forceret var varmen og humøret tilbage. Vi entrede gravpladsen og anrettede med respekt traditionen tro en pude på Heinz gravplads. Et minuts stille eftertænksomhed blev skyllet ned med et små skarpe. Der var også tid til et besøg hos 'John som han var'.

Det var nu blevet koldt og vi skyndte os derfor ned af bakken til det nye Bellahøj svømmestadion. Efter lidt venten og indlagt falden på halen komedie blev vi lukket ind i det nye mekka. Vi blev desværre alle bekræftede i det vi havde hørt om at stedet så at sige indbyder til for lidt ramasjang. En kærlig jubilæums hilsen blev afleveret til Werner i bruseren;-) Sven var mødt frem og blev del af den ene af to naturligt dannede grupper – saunagruppen hvor Sven var og udspringsgruppen hvor Maage regerede.

Det varede ikke længe før vi stod i baren hos Baronens Dagligstue. Efter flere sæt var humøret kommet helt i top – og det var i absolut sidste øjeblik at vi forlod stedet da sulten nu var meget udtalt. På vej tilbage til udgangspunktet var der mulighed for at få påklædningen helt på plads – slips fra de forrige årtier blev stillet til rådighed.

Alle blev bænkedede i sofaen med en håndbajer, årets gæstespillere blev annonceret ledsaget af voldsom erotisk musik – og de entrede forstuen én efter én.

Man kan vist rolig sige at de herrer hang med kæben da pigerne kom frem – alle som én med undtagelse af Christina som måtte give tabt til en snestorm. Der blev noteret reaktionstider fra et par sekunder til op imod ti sekunder før det sank ind (se video klippet!). Det var desværre ej heller muligt at få en singel pige til Ande-mad – hvilket tilsyneladende betød at han forlod arrangementet senere på aften som det første – har på fornemmelsen af vognmanden satte ham af ved Dammer'en?. Snart var alle ok med den nu helt anderledes situation – dog kunne man se at enkelte fik travlt med at omredigere deres indslag – lidt af en umulig opgave. Det var helt uden garderinger...

Overdådig opdækning, middag, taler, sang, ild-telegram, bodyshots, dans m.m. fulgte nu i et væk!

Fremhæves skal især 25 års jubilæumsindslaget af Svante assisteret af Sven. Dette var i top og alle anbefales at se videoen – kan ikke genfortælles i ord. Vanen tro var der enkelte som ikke havde fulgt menuen og programmet og vil i anledning af 25 året undlade at pege disse ud.

Ved mandelgave uddelingen blev der som annonceret arrangeret bodyshots. Stor var overraskelsen for såvel de herrer som damer – godt at se at Maagen slikkede likøren lystigt i sig og overraskende godt at se at Julie så ud til at nyde det såvel for neden som for oven – ligeledes dokumenteret på video. Et par af de øvrige damer var nu lidt nervøse for hvor det hele skulle ende, men værten konkluderede at så længe der ikke var ankommet fuldtallig antal af damer kunne der ikke denne aften blive tale om swinger – vi måtte nøjes med en sving om.

Lader et par citater beskrive aften og nattens forløb:

"Jo, jeg blev også overrasket, men det var bestemt positivt! Især når nu jeg havde frygtet den stripper"

"...et meget nøje planlagt og detaljeret program med stor surprice værdi!Imponerende!"
"... i starten var [det] svært at leve DJF parallelverdenen helt ud, uden flashback".

"Et skønt nytænkende koncept, som passede rigtig godt til et 25 års jubilæum!

"Maden var formidabel hele vejen over. Personligt savnede jeg ikke tarteletter"

"Undervejs fik jeg kommentarer fra unavngivne kvinder: "Neeej, det er synd med alt den mad", "hvorfor er der så meget snaps", "hvorfor taler I sådan til hinanden", "hvorfor kalder I ham svinet" - jeg gad ikke svare....."

Tom; det er fandeme godt gået!!!" "Tak til Gaard for værtsskabet og en velgennemført DJF, selvom konceptet var alternativt, grænseoverskridende og overraskende".

"Tusind tak for et flot, forrygende, festligt, fornøjeligt og ikke mindst overraskende arrangement.

Damhus blev ikke besøgt dette år – de modne damer var jo allerede indenfor rækkevidde. Ved 2-3 tiden randt energien ud hos gæster såvel hos vært som lukkede ned. Næste dag skulle der lukkes op, men der var ingen nøgle...

Vært og konceptmager 2009
Gaard

PS Tak til Sven for gode råd mht indkøb af udstyr – det blev køb af en boltsaks.