

## Onkel Dannys præsentation af vennerne

### Sven og Svante

Jeg sku ha været IT-mand. Bare fixe mit eget IT med smil og uden koldsved. Slynge om mig med vås og umulige begreber. --- Føle mig uundværlig når vennerne ringer om problemer. Fortælle at jeg er på vej for at hjælpe, men ikke har nået at spise. -- ---- Nyde deres ydmyghed når jeg sidder ved deres tastatur og takke ja tak når de tilbyder mig dessert og cognac, efter at have spist en glimrende bøf af skotsk højlandskvæg.

### Gaard

Jeg sku have været oliesheik. Jeg ville begynde med Norge og England for derefter at rejse Østeuropa tyndt først gennem Litauen og Polen og måske senere prøve at oliere Usbekistan og Ukraine.

Mine strategiske og taktiske overvejelser ville være baseret på et avanceret kortspil kaldet irsk.

Jeg ville smile og nyde når jeg havde gjort en glimrende forretning, -- særlig når jeg handlede med mørklødede mænd med guldtænder og kraftig accent iført postordre-jakkesæt. --- men ville med et forfærdes, når jeg klappede mig på bukselommen og ikke kunne finde min tegnebog med fortjenesten.

## Niels

Jeg have været trendsætter. Vide hvad der vil ske -før jeg selv vidste det.

Føle mig som en verdensmand, der sætter dagsordenen for morgendagens look.

Afvis stenrige forretningsguruer som ville betale formuer for mine råd og for mit fremsyn. Men jeg ville afviser dem, da Ussel mammon skal ikke sløre mit udsyn og min integritet

## Frank A

Jeg sku have været bosat i Hamborg.

--- Nyde at bruge byens bordeller og kun betale med naturalier i form af chokolade. --- Se fodbold på Volkspark og komme med obskure tilråb til spillerene – på dansk naturligvis.

– eller bare slentre rundt gaderne i centrum og med skandinavisk charme og byde pigerne på hvedeøl – som forret naturligvis.

## Maage

Jeg sku have været duskemand. Ordne damers buske og klippe deres kørvel og blomsterknopper. Komme på besøg, når deres mænd var på arbejde og ordne deres problemer i kælderetagen – og senere på ugen komme tilbage for at afregne med deres mænd --- afregningen naturligvis til overtid, da arbejdet jo tog noget længere tid.

## Fabel

Jeg skulle have været SAS-ansat. ---Mærke frygten og angstens sved frembragt af en truende konkurs. Nyde spændingen ved åbningen af månedens reducerede løncheck og trøste grædende piloter, som af økonomiske årsager er nødt til at sælge konens BMW.

## Nylle og W

Jeg sku have været udkantsdansker. Jeg sku været nabo til nomadefamilier, netop hastende på vej til næste kommune.

Jeg sku ha været stavnsbundet ved at købe en hytte i nordjylland eller på falster, placeret ved siden af en saneringstruet rønne.

Vi skulle have været til traktortræk og dansang i forsamlingshuset, men blev heldigvis inviteret på kulørbar i København af de indviede.